

# Bekerstunt in Waalwijk.

Eens in de zoveel tijd gebeurt het. Sportieve prestaties die de verwachtingen overtreffen. Dat er gepresteerd wordt op een niveau waarop vooraf geen rekening werd gehouden. Een niveau dat niemand vooraf voor mogelijk hield. Donderdagavond 25 oktober gebeurde dit in Waalwijk. Wat was namelijk het geval:

De Waalwijkse schaakvereniging komt uit in zowel de Brabantse schaakbeker (die zij reeds menigmaal gewonnen heeft en waarvoor zij ook dit jaar weer als favoriet geldt) alswel de Nationale schaakbeker. Let wel, in de Nationale bekerstrijd krijgen onze Waalwijkers te maken met werkelijk de allerbeste schakers uit het land. In de laatste ronden komen slechts grootmeesters aan de borden. Het spreekt voor zich dat dit professionele niveau voor onze amateurs te veel van het goede is. In deze bekerstrijd maken we dan ook geen enkele kans.

Maar het betreft Bekersport. Dan kan meer, dan kan misschien wel alles. En zo ook afgelopen donderdagavond. In Hotel Waalwijk moest ons viertal (Joost, Remco, Wilbert en Hans) het opnemen tegen een ijzersterk team uit Asten. Iedereen (zowel de Astenaren als de Waalwijkers) gingen voor winst van onze tegenstanders uit. Op het eerste, derde en vierde bord hadden zij een zwaar rating(schaakmaat voor sterkte)overwicht. Alleen onze Remco was gelijkwaardig aan hun speler. Maar het betreft Bekersport. Ik herhaal, dan kan veel en soms zelfs nog meer

Hans (ons bord 4) was echt niet opgewassen tegen de veel sterkere tegenstander. Alhoewel met wit (zijn favoriete kleur) kreeg hij een aanpak tegen die hij het liefst zelf hanteert. Er werd door zwart een pion geofferd ten gunste van mooie open lijnen en dientengevolge aanval. Nu is Hans van geboorte aanvaller, en dus een matig verdediger. Vrij snel werd hij kansloos van het bord geveegd.

Maar Remco (ons bord 2) dus niet. Die deed precies hetzelfde wat de tegenstander van Hans (op 4) deed. Hij offerde zich een weg naar de zwarte koning. En alhoewel eenieder dacht dat hij te ver ging, bleek Remco het beter doorgerekend te hebben. Brilljante partij resulterende in een welverdiende punt. Haha, toen stond het gelijk.

In het nationale bekerschak is het bij gelijk eindstand (2-2) voorgeschreven dat er via vluggerpartijtjes alsnog een winnaar bepaald wordt. Aangezien bord 1 en 3 remise-achtig leken werden er reeds voorbereidingen getroffen. Zowel Hans als Remco werden door de omstanders gedwongen volledige rust te nemen teneinde in een eventuele vluggermatch fit aan het bord te verschijnen.

Maar zo ver kwam het niet. We hebben het immers over bekerschak en dan kan er net iets meer. Wilbert zijn tegenstander (we hebben het nu over bord 3) vergaloppeerde zich. Ja, dat kan ook in de schaaksport. Hij miste een briljante tussenwending, waardoor een afruil uitliep op stukverlies. En dat is tegen Wilbert niet fijn. Wilbert is van het type: wurgslang. Als hij je te pakken heeft, geeft hij niet meer af. En alhoewel zijn tegenstander flink wat trucs uit de hoed toverde gaf Wilbert niets meer terug. En dan stonden we dus plotsklaps 2-1 voor en was in ieder geval het vluggeren reeds gehaald.

Maar Joost (onze krachtpatser op 1) verliest niet vaak. En ook niet graag. En zelfs niet tegen een GROOTMEESTER. Want dat was zijn tegenstander echt wel. Er was een ECHTE GROOTMEESTER in Hotel Waalwijk. En die kreeg onze Joost niet op de knieën. En wat was het spannend. Beide kanten knalden er in. En erop. En erlangs. En dan was er ook nog tijdnoed. En publiek. Echt, circa 20 mensen die om het bord hingen terwijl deze 2 matadores uitmaakten of Waalwijk won danwel er gevluggerd moest worden.

U heeft het natuurlijk al begrepen. Het betrof immers bekerschak. En onze Joost kan echt wel wat. Daar kan zelfs een GROOTMEESTER (ik herhaal het nog maar een keer, vanwege het bijzondere

karakter ervan) niet zomaar van winnen. Joost dwong (zo mag ik het echt wel noemen, want de Astenaar deed het niet met plezier) remise af.

En zo is Waalwijk door ..... Jazeker, we hebben de 2<sup>de</sup> ronde bereikt.

Echt, vergelijkbaar met overwinteren in de Champions League. In de week waarin Ajax Benfica verslaat. verslaat Waalwijk een sterrenteam uit Asten.

Maar, we kunnen hier natuurlijk niet te lang bij stilstaan.

Volgende ronde is het uit tegen een NOGVEELSTERKER team uit Maastricht. We spreken dan over Hoofdklasse. Het allerhoogste niveau van Nederland. Beroepsjongens die waarschijnlijk allemaal grootmeester zijn danwel grootmeester worden. Het is niet te verwachten dat Waalwijk deze stunt herhaalt.

Maar, het is bekerraak. Dan kan altijd wat meer. Dan komen er onvermoede krachten vrij. En zijn verrassingen altijd mogelijk

Ik ga U op de hoogte blijven houden: